

WIK op de fiets

Geschreven door Patrick De Coninck

zondag, 12 september 2010 09:12 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 09:52

Zaterdag 28 august 12u45. Het startschot van de tweede editie "WIK op de fiets".

Het weer speelde alvast goed mee, afwisselend bewolkt, een leuk briesje en de juiste temperatuur. Door omstandigheden was het aantal deelnemers aan de fietstocht beperkt tot 9. Ondanks het beperkte aantal zat de sfeer er direct in toen we vertrokken richting Kluizen. Dieter had terug het nodige materiaal opgehaald bij de politie en al snel ontpopten hijzelf en Nick zich als volwaardige wegkapiteins.

De tocht liep rustig verder langs autoluwe wegen en op een bepaald moment verlieten volledig de verharde weg om tussen de maïsvelden door te laveren. Na een tijdje onverhard, waar iedereen verwoede pogingen deed om te herkennen waar we ons juist bevonden, kwamen we terug op gekend grondgebied Sleidinge. In de Cardijnlaan had Dieter een eerste stop voorzien. We werden Bij Nick en Cindy ontvangen alsof het kermis was. Naast een verfrissend drankje konden we onze honger stillen aan zelfgebakken taart en vlaai.

WIK op de fiets

Geschreven door Patrick De Coninck

zondag, 12 september 2010 09:12 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 09:52



WIK op de fiets

Geschreven door Patrick De Coninck

zondag, 12 september 2010 09:12 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 09:52



De website is gratis te gebruiken. Het is de bedoeling om de website te laten zien en de informatie te verspreiden. Het is de bedoeling om de website te laten zien en de informatie te verspreiden.